



“Wie graag drinkt en heeft dorst, komt naar café de Worst”.

Aldus een gevleugelde uitspraak van kastelein Marte Kuijpers. Marte was altijd open, zelfs op 1^e Kerstdag; Mien had de zorg over de zes kinderen.

Op vrijdagavond was het altijd “loontutendag.” De mannen die door de week op de pof gedronken hadden, kwamen op vrijdag, wanneer ze het bruine zakje ontvangen hadden, hun schuld afrekenen.

Bewoners:

Joh. van Rossum
 H. en A. Vink – van Oorschoot
 Jan en Helena Vink
 Marte en Mien Kuijpers -
 Kooijmans



Ook tijdens kermis en carnaval was het hier een gezellige boel.



Rooijsestraat 2



T – boerderij gebouwd door Joh. van Rossum. Bouwjaar: ca. 1875 – 1900. Het pand was in gebruik als boerderij, café en bakkerij. Naast het pand was ook een weegbrug.

In 1955 namen Marte en Mien Kuijpers het café over. Omstreeks 1974 werd het café verkocht aan W. van Leur.

