

Tuinlust – Rooijsestraat 42



Omdat het in 1922 gebouwde gasthuis te klein was, werd er in 1927 een speciaal pand gebouwd voor de mannen. Het paste in die tijd nl. niet dat mannen en vrouwen in een tehuis onder één dak woonden. Zelfs getrouwde mannen en vrouwen werden gescheiden.

In de volksmond werd het gebouw al vrij snel het “Oud Mannenhuis” genoemd, het tegenwoordige “Tuinlust”.

In dit gebouw werden ook de bewaarschool en de naaischool gevestigd. In de kelders en de berging werd door de oude mannen vaak het beroep van mandenvlechter uitgeoefend.



▲ Kleuterklas uit 1932; Jos van Koolwijk op de bewaarschool (1959) ▲



▲ Voormalige ingang bewaarschool; de boom stond op de speelplaats van de bewaarschool.

