



**Patronaat St. Tarcisius
Rooijsestraat 48**



◀ Het patronaat was van mei 1942 tot ca. nov. 1944 ingericht als klas en recreatiezaal voor de paters Scheutisten uit Nijmegen.

Omdat de R.K. Kerk teveel gevaar opleverde door de aanhoudende beschietingen werd het patronaat in gebruik genomen als tijdelijke kerk.

De paters verhuisden toen naar de jongensschool in de Wilhelminastraat.



Het R.K. jongenspatronaat St. Tarcisius werd op 6 oktober 1929 op papier gezet door de architect Van Halteren uit Den Bosch.

De bouw werd toegewezen aan J. van Lith uit Dreumel.



In het patronaat is intussen ook een bioscoop geopend, tenminste op de meeste Zondagen als er geen toneel is zal er voortaan film gedraaid worden. Onze film liefhebbers behoeven dus niet naar Tiel of Leeuwen te gaan want ook hier zullen de goede en mooie films voort getoond worden.

En zo liep Januari ten einde; wat Februari zal brengen weet ik nog niet maar wat er dan gebeurt hoort pas thuis in de kroniek van Februari, dus daarover de volgende keer.

G. H. pr.

bron: Hou de Zon-Zij! (feb. 1949)



▲ Geen Piet of Jan Bouman, maar frater Geelen die in de keuken het eten voor de paters bereidt!

◀ recreatiezaal



▲ Vanaf januari 1949 had Dreumel een eigen bioscoop die plaats bood aan 270 personen. Uiteraard werd de zaal ook voor andere activiteiten gebruikt zoals toneel, muzikuitvoeringen of officiële plechtigheden. De foto hierboven is genomen tijdens de receptie t.g.v. het priesterfeest van Mari Elsen.