

Paulusgebouw – De Paulus 1



Links: detail van foto uit 1908: de hoofdingang met aan weerszijden grote ramen.

Rechts: het gebouw gezien vanuit de tuin van de fam. v. Beesd: de hoofdingang is dichtgemetseld en verplaatst naar de zijkant. De ramen zijn verkleind tot bovenlichten.

Uiterst rechts: het pand in de huidige staat.



De Paulusvereniging werd in 1902 op initiatief van pastoor van Rijsewijk opgericht .

Feitelijk was de Paulus het eerste dOrpshuis van Dreumel. Hier vonden allerlei culturele activiteiten (toneel- en muziekkuitvoeringen) plaats.

Achterliggende gedachte was om op deze manier de drankbestrijding ter hand te nemen en te proberen de inwoners met andere vormen van vertier kennis te laten maken.



▲ De eerste steenlegging vond plaats op 12 maart 1902 door pastoor J. van Rijsewijk, beschermheer van de "St. Paulusvereniging".



1968: Grote schade als gevolg van brand. Jeugdbeweging krijgt van het kerkbestuur het gebouw in bruikleen en verbouwt het pand.

1997: het gebouw wordt verkocht aan de gemeente. Deze geeft het in bruikleen aan de scouting. Opnieuw vindt er een ingrijpende verbouwing plaats.

1999: Heropening van het Paulusgebouw. Scouting deelt het pand met de stichting Kreatief. Verdere gebruikers zijn o.a. de Omarettes, de EHBO-vereniging en een deel van de drumband.

