

Mgr. Prof. Dr. Fr. A. M. van Welie, Geheim Kamerheer

Mgr. Prof. Dr. Franc. Ant. Maria van Welie werd geboren te **Dreumel** 3 December 1886. Hij studeerde te St. Michielsgestel en Haaren, en daarop aan de Universiteit van Apollinaris en de Gregoriaansche Universiteit te Rome in het Ca-



Mgr. Prof. Dr. Fr. A. M. Van Welie

nonleke en Romeinsche recht. Na zijn priesterwijding werd Prof. Van Welie benoemd tot kapelaan te Gestel bij Eindhoven; daarna was hij hoogleraar in de moraaltheologie aan het Groot Seminarie van het Bisdom 's Hertogenbosch. In 1923 werd hij benoemd tot professor in het canoniek recht aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.

Deze benoemingen, die tegelijk als onderscheidingen kunnen gelden, zullen niet alleen in de kringen van de R.K. Universiteit, doch ook daarbuiten met veel instemming worden vernomen. Zoowel Mgr. Hoogveld als Mgr. Van Welie hebben zich immers niet slechts als hoogleraren voor de universitaire gemeenschap vele verdiensten verworven, doch ook voor de katholieken van de stad en daarbuiten zijn zij als toegewijde raadgevers werkzaam geweest. In dit verband herinneren wij aan het inlichtingenbureau voor huwenden, waaraan Mgr. Van Welie is verbonden. In deze functie heeft hij velen van advies gediend.

Op de eerste plaats moeten we echter in de benoemingen zien de opnieuw gebleken warme belangstelling van Z. H. den Paus voor de R. K. Universiteit. Zij leggen den nadruk op de belangrijke culturele taak, die de R. K. Universiteit voor Nederland verricht. Dit blijk van belangstelling moet des te meer worden op prijs gesteld, omdat in andere kringen klaarblijkelijk het belang van de R. K. Universiteit nog lang niet genoeg gevoeld wordt. Het is er nog verre van, dat in het openbare leven de erkenning van den arbeid, die hier wordt verricht, gelijken tred houdt met de prestaties.

Bij sommige officiële gelegenheden is dit helaas nog duidelijk gebleken. De onderscheidingen zijn in dit verband welverdiende eerbetuigingen van het hoogste godsdienstig en kerkelijk gezag aan onze universitaire gemeenschap.

Wij herinneren hier ter plaatse nog even aan de woorden van den grooten Nederlander

wijlen Z.Em. Kard. W. van Rossum, die met zooveel klem op het groote werk van de R.K. Universiteit placht te wijzen. Van het belang daarvan heeft men zich altijd overtuigd te houden.

De onderscheidingen hebben ook speciale beteekenis, nu Mgr. Van Welie in het volgend jaar zijn 25-jarig priesterfeest hoopt te vieren, terwijl Mgr. Hoogveld in 1937 het feit zal herdenken, dat hij 35 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Zeer zeker zullen velen zich bij de benoemingen oprecht verheugen, en er een aansporing in zien om met de middelen, die tot hun beschikking staan het groote werk van de R.K. Universiteit van harte te steunen en te blijven steunen.

Om haar algemeene beteekenis zijn de onderscheidingen ook het oprecht proficiat waard, dat onze hoogleraren zonder twijfel van vele zijden zal te beurt vallen.